

Reactie in de Algerijnse pers : LIBERTE – ALGERIE

‘DE KERK VAN ALGERIJE IN HET SPOOR VAN DE NEGENTIEN GELUKZALIGEN’

De aangrijpende getuigenis van drie studenten uit Kameroen



“De Kerk van Algerije in het spoor van de negentien gelukzaligen” : getuigenissen van studenten, zo is de titel van een nieuw boek geschreven door drie studenten uit Kameroen, meer bepaald Gaël Wawa, Brice Mba en Yvan Totso, die een aangrijpende getuigenis brengen over de negentien monniken vermoord door de terroristen in de jaren 1990. Deze drie universitairers zijn in Algerije aangekomen, zoals vele andere jonge Afrikanen van ten Zuiden van de Sahara, om er hun studies te doen. Ze waren een beetje verloren en hebben ervoor gekozen aan te kloppen aan de deur van de katholieke Kerk, waar zij, zo zeggen zij, hun geloofsweg verder hebben afgelegd en de religieuze diversiteit van Algerije ontdekt hebben.

<https://www.liberte-algerie.com/radar/le-temoignage-poignant-de-trois-etudiants-camerounais-318376>